

Zondag 31 januari 2010 – Meerssen

zondag 31 januari 2010

Laatst geupdate op zondag 31 januari 2010

Vanochtend gewandeld op de St. Pietersberg in Maastricht. Vanaf Chalet Bergrust aan de Luikerweg, halverwege de klim naar de top, diezelfde Luikerweg helemaal afgelopen om vervolgens naar het oosten af te buigen (Zonnebergweg) naar St. Pieter boven (Ursulinenweg), langs de Lourdesgrot, de kerk van St. Pieter boven – met daar tegenover het kasteeltje waar André Rieu resideert – om bij de genoemde kerk weer naar het westen te draaien (Recollectenweg, Plateauweg, Sebastianenweg, Mosasaurusweg) en weer op de Luikerweg uit te komen, die linksaf op te gaan tot bij Bergrust tegenover Fort St. Pieter. Rondje van drie kwartier, een uur. In Bergrust koffie gedronken en een broodje grottenham (grotten Berg en Terblijt) gegeten. Deze week nog een paar keer buiten de deur gegeten. Dinsdagavond voorafgaande aan Theater aan het Vrijthof, De Kersentuin van Tsjechov, in 't Kläöske aan het Onzelievevrouweplein in Maastricht en gisteravond in Carpe Diem aan de Markt in Meerssen. Lekker, lekker en veel te decadent. Langs de Ursulinenweg op St. Pieter boven staat een huis met een fantastisch uitzicht over Maas en Heuvelland te koop. Thuis blijkt na een korte zoekactie op internet dat het 750.000 euro's moet opbrengen. En dat terwijl het nog geheel gemoderniseerd moet worden. Dat kunnen we niet betalen, ook niet als je het uiteindelijk voor 500.000 zou kunnen verwerven en ook niet als we minder uit gaan eten. Overigens is dit wandeltochtje een heel klein beetje sentimental journey. Lieve L. en ik zijn in de kerk van St. Pieter boven getrouwd. In oktober 1971. Het was een mooie, zonnige dag. Het was zelfs warm voor de tijd van het jaar. Het was een vrolijke, ontspannen dag, ook. Over anderhalf jaar zijn we veertig jaar getrouwd. Ik kan het me nauwelijks voorstellen. Ik voelde me vanochtend weer op de trappen van die kerk staan. Lieve L. straalde. Veel felicitaties met lekkere klapzoen.

Wordt mogelijk vandaag nog vervolgd.

Maastricht, gezien van de parkeerplaats bij Chalet Bergrust, St. Pietersberg, Luikerweg. In de linkerhelft van de foto de rode toren van de St. Jan aan het Vrijthof, links daarvan de torens van de St. Servaas en rechts de toren van het oude Gouvernement. Meer naar achteren in het decor onder andere de nieuwbouw bij de Geusselt (stadion MVV). Jammer dat je op dit soort foto's eigenlijk maar zo weinig ziet.