

Regenboog

vrijdag 26 februari 2010

Laatst geupdate op zondag 28 februari 2010

Afgelopen woensdag kwam rond half zes lieve L. terug van haar werk. Boven ons huis stond een gigantische regenboog. Zo leek het althans, aanvankelijk rijdend op de A2 en verder naar het zuiden op de Vliegveldweg. Ze moet er in werkelijkheid onderdoor gereden zijn want toen ik er een foto van maakte, stond hij ten noordoosten van ons huis. Ze had gezien hoe hij een perfecte boog van aarde naar aarde vormde. Het felle licht dat je net boven het dak ziet, is de weerkaatsing van de laagstaande zon, vlak voor de ondergang, in het de roestvrij stalen schoorsteen van de houtkachel. Er was in het (westzuid)westen geen bewolking.