

Donderdag 4 maart 2010 - Meerssen

donderdag 04 maart 2010

Laatst geupdate op donderdag 01 april 2010

Prachtige koude maar zonnige dag, deze dag na de gemeenteraadsverkiezingen. Ik ben nu officieus lid van de Raad van de gemeente Meerssen. Gekozen met het minste aantal stemmen. Te weinig mensen kennen mij nog. Ik troost me met de gedachte dat ik hier nog maar tweeënehalf jaar woon. En als dan al 33 mensen denken dat ik hen kan vertegenwoordigen dan vind ik dat prima. Het moeten er een volgende keer wel wat meer zijn, vind ik. Indien er een volgende keer is. 2485 hoeft niet. Dat is het aantal dat Jo Dejong van de gelijknamige partij naar zich toe heeft weten te trekken. Hij at daarmee zeven zetels weg bij Partij Groot-Meerssen (1), VVD (2) en CDA (4). Wij hebben ons met PvdA GroenLinks D66 op twee weten te handhaven. Met minder stemmen dan de vorige keer, dat weer wel. Maar, de opkomst was wat nu wat lager en in 2006 stond L. als nummer 2 op onze lijst, vrouw en redelijk bekend in R.. Ik kan moeilijk peilen welk effect de situatie landelijk op onze toch teleurstellende score heeft gehad. We hadden toch wel op drie zetels gerekend. Al spraken we naar buiten over hopen. Ik denk dat kiezers ook niet naar ons toe zijn gekomen omdat we te weinig gecommuniceerd hebben hoe we op enkele moeilijke dossiers veel genuanceerder hebben ingezet en geopereerd dan door onze politieke tegenstanders is verteld. We wilden ons namelijk niet mengen in gekissebis over het verleden en meer naar de toekomst kijken. We zijn te netjes geweest en dat heeft verkeerd uitgepakt. Maar goed. Vanaf volgende week gaan we energiek aan de slag voor de gemeente Meerssen.