

Drinken in de Ardennen

zondag 29 januari 2012

Laatst geupdate op zondag 29 januari 2012

I

wij zouden naar de Ardennen
en dachten vooral aan drinken
veel drinken en niets doen
misschien wel wat wandelen
en wat abseilen en kanoën
omdat dat daar nu eenmaal
allemaal heel goed kan

II

dat drinken doet men daar
in grote oude huizen uit
het fin de siècle en de
jugendstil die qua interieur
thuishoren in de categorie
verwaarloosd en uitgewoond
en afgelegen en waar dus

III

wandelaars en abseilers
die stevig drinken goed
op hun gemak zijn
in de avond na een zware
macaronischotel met dikke
saus van tomaten en met uien
en gekookte Vlaamse hesp

IV

Het kan maar eens gezegd