

## Waterbed

zondag 25 maart 2012

Klant: Goedemorgen meneer. Ik had graag een waterbed bij u gekocht.

Verkoper: Een waterbed, meneer? Waterbedden verkopen wij niet.

Klant: Maar u verkoopt toch bedden?

Verkoper: Zeker meneer, maar, wij verkopen geen waterbedden.

Klant: Ook niet voor één keertje?

Verkoper: Nee meneer, ook niet voor één keertje.

Klant: Maar, ik zou toch graag hier, bij u, een bed kopen. Een waterbed dus.

Verkoper: Meneer, nog eens, wij verkopen geen waterbedden.

Klant: Maar, ik gun het u zo van harte, dat u mij een waterbed verkoopt.

Verkoper: Een ander bed graag, meneer, een waterbed, nee.

Klant: En als ik u nu eens meer dan het gebruikelijke betaal?

Verkoper: Ook dan kan ik u niet aan een waterbed helpen, meneer.

Klant: Ik bedoel, u moet mij goed verstaan, substantieel meer dan het gebruikelijke.

Verkoper: Meneer, ik heb geen waterbedden en dan, vult u zelf maar in .....

Klant: Dan kunt u mij er ook geen verkopen.

Verkoper: Precies, meneer.

Klant: Dat begrijp ik wel maar u kunt er toch wel een beetje uw best voor doen?

Verkoper: Hoezo, meneer, mijn best voor doen?

Klant: Nou, zorgen dat u waterbedden hier krijgt en mij er een verkopen.

Verkoper: Maar meneer, waterbedden is een niche die wij niet willen.

Klant: Ja, dat kunt u nou wel niet willen maar ik ben toevallig wel een klant.

Verkoper: Zeker, u bent een klant en u wilt iets met waterbed maar wij niet.

Klant: Nou, ik vind dat nou niet bepaald klantvriendelijk van u.

Verkoper: U wilt dat wij Bedden maar geen waterbedden op de pui schilderen?

Klant: Nee, ik bedoel dat u er gewoon voor moet zorgen dat u mij een waterbed verkoopt.

Verkoper: Meneer, ik moet u vragen de zaak te verlaten.

Klant: Dat dacht ik niet, ik blijf hier totdat u mij een waterbed heeft verkocht.

Verkoper: Meneer .....

Klant: Of ik schiet u hartstikke kapot.

Verkoper: Meneer .....

Tja, en de rest is geschiedenis

